

Aangesloten bij:	Aantal clubs	Aantal leden
Nederlandse Bridge Bond	130	12.930
Vlaamse Bridge Liga	1	38
Geen NBB/VBL-lid	40	2.677
<b>Totaal</b>	<b>171</b>	<b>15.645</b>

**Inhoud: NBB-beleid: meer leden of meer bridgers?**

### **NBB-Beleid: meer leden of meer bridgers?**

In 2011 gaf de NBB mij de eervolle opdracht een boekje te schrijven dat voor deelnemers aan een beginnerscursus de stap naar een bridgeclub moest vergemakkelijken. Het resultaat: 'Bridgeclub, Aangenaam!' dat alle afgestudeerde beginners cadeau zouden krijgen.

Maar toen 'Bridgeclub, Aangenaam!' uit was, werd het alleen geschonken aan cursisten die zich als lid hadden aangemeld bij een bij de NBB aangesloten club. Op mijn vraag waarom, was het antwoord: '*Als we het boekje op een cursus geven, lopen we het risico dat een afgestudeerde cursist kiest voor een club die niet is aangesloten bij de NBB.*'

Deze angst/zuinigheid verlaagde alle kosten van dit boekje tot weggegooid geld. Omdat het alleen werd verstrekt aan de cursisten die het NIET nodig hadden. Zij hadden de stap naar een bridgeclub immers al genomen. Voor de goede orde: de grootte van de oplage maakte voor mij niet uit; ik ontving voor dat werk een vast bedrag.

Ik heb de eer dat verschillende NBB-voorzitters en andere topfunctionarissen vóór, of net na, hun benoeming naar het mooie Amsterdam komen om met mij zomaar even van gedachten te wisselen over bridge en over de bond. Over de meeste zaken waren we het dan gloeiend eens. Ook over artikel 3 van de NBB-statuten:

De NBB stelt zich ten doel: het bevorderen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord.

Dit voor mij uitstekend voelende doel, het bevorderen van het bridgespel, voert de NBB in de praktijk echter **niet** in de ruimste zin van het woord uit. Ik merkte weleens op dat de NBB zich net zo lijkt op te stellen als verschillende kerken: als de enige weg naar de hemel.

Zonder uitzondering waren al mijn gesprekspartners het met mij eens over de wenselijke brede verspreiding van het genoemde boekje. En beloofde ik hen ze aan het eind van hun voorzitterschap te zullen beoordelen op die NBB-instelling. Maar

tot op heden bleek de betonnen muur van verzet die ergens verstoopt lijkt in het Bondsbureau voor al mijn gesprekspartners te sterk.

Helaas lijkt het NBB-belang de laatste jaren nog krampachtiger te worden uitgevoerd. Uitstekende bridgeboeken en -cursussen die niet zijn uitgegeven door de NBB worden op een zijspoor gezet. Een boekbespreking van een **niet** door de NBB uitgegeven boek mag geen kritiek bevatten.

Gelet op de noodzaak van structurele aanvoer van nieuw bloed, roep ik de NBB op om creatief en zonder grenzen ons mooie spel te bevorderen. Laat nu zoveel mogelijk mensen ons mooie spel ontdekken, dan komen de leden vanzelf!

Je kunt je zelfs afvragen, zet je schrap, of het budget voor topbridge niet drastisch omlaag moet ten behoeve van bridge voor beginners! We moeten helaas vaststellen dat wereldprestaties van onze vertegenwoordigers amper de pers halen. Daardoor is van een aanzuigende werking, zoals in de schaakwereld, geen sprake.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als die uitspraak klopt is ons lot eigenlijk al bezegeld. Terwijl juist in dit digitale tijdperk vooral de jeugd uiterst gemakkelijk kan worden gestrikt.

### **Zo opperde ik jaren geleden een gratis bridgevirusapp**

- Timmer aan de digitale weg waar ook de jeugd zich bevindt. Maak een gratis app, waarin je in het eerste level alleen maar 'Slagen hoeft te maken'. Zonder bieden, zonder onze ingewikkelde puntentelling, maar wel met een score. Eerst zonder troef, in het volgende level mét een troefkleur.
- Zodra ze verslaafd zijn aan het spelen, zijn ze gemotiveerd genoeg om in een volgend level aan de hand van de twee handen vooraf te moeten zeggen hoeveel slagen ze verwachten te zullen winnen. Wie hoog genoeg durft in te zetten verdient daarmee een extra (manche)premie.
- Stap voor stap groeien de spelers dan naar volwaardig bridge. Met alle positieve (verslavings)gevolgen van dien.
- Ik durf er zelfs een waarschuwing bij te plaatsen. Het kan voor een oude bridgerot weleens als uiterst pijnlijk worden ervaren als hij zijn door twee snotapen gedoubleerd contract kansloos -3 gaat...

### **De noodzaak van meer bridgers**

Uit verschillende signalen, aan mij gestelde vragen, en de interesse voor het bouwen van een eigen clubwebsite, blijkt dat een deel van de NBB-clubs serieus overweegt het NBB-lidmaatschap op te zeggen.

Ook weten we dat een aantal clubs dat besluit al nam, waardoor de reeds ingezette reorganisatie noodzakelijk is.

Gevaar van inkrimping door ledenverlies is de groeiende angst om te investeren. Terwijl juist dán (extra) investeren noodzakelijk is om de negatieve spiraal te doorbreken.

## Nederlandbreed aan de bak

Als de oude hap van nu ook over tien jaar nog wil genieten van clubbridge, zal die zijn bridgekrent moeten verheffen en actief aan de wervingsbak moeten gaan. Wat mij betreft zonder bondsgrenzen.

Geef als bond **alle clubs** die daarvoor open staan een eenvoudige **docentenrichtlijn** voor gewone bridgers.

Een duidelijke docentenrichtlijn is immers in ons aller belang. Veel mensen vinden bridge een onbegrijpelijk ingewikkeld spel. En dat is louter het resultaat van goedbedoelde bridgers die dachten het bridge wel even uit te kunnen leggen aan lieve mensen uit hun naaste omgeving.

Met een eenvoudige **docentenrichtlijn** *is* dat ook eenvoudig, omdat je daarmee alleen het noodzakelijke in licht verteerbare volgorde overdraagt. En uiterst plezierig voor de pure beginners, die spelen al binnen twee minuten met veel plezier een uiterst eenvoudig spel.

Goed om te beseffen dat ook het meenemen van (nog)niet(meer) bij de NBB aangesloten bridgeclubs alleen maar in het voordeel van heel bridgend Nederland, dus ook van de NBB, moet uitpakken.

Omdat elke niet-bridger die afhaakt vanwege een te onduidelijke aanpak zich wel tien keer zal bedenken voordat hij zich aan een nieuwe cursuspoging waagt.

**Super belangrijk:** zo'n stuk NBB-serviceverlening zal een flink stuk sympathie oproepen binnen elke bridgeclub. Want ook een gezonde service verlenende bridgebond is in het belang van bridgend Nederland.

## Bridgekalender voor pure beginners

Enige tijd geleden opperde ik naar de NBB (en naar Alpha Bridge) het idee van een 'Bridgekalender voor pure beginners'. Van Alpha Bridge begreep ik inmiddels dat ze voor 2024 toch liever kiezen voor de huidige opzet. Van de NBB kreeg ik nog geen reactie, en geen bericht kan een goed bericht zijn ☺.

In januari: 'Slagen maken (zonder troefkleur)', met de hele maand weldadig behapbare vraagstukken, met regelmatige herhaling van essentiële wetmatigheden om het 'erin te rammen'. Zo'n kalender moet vooral een uitkomst zijn voor bridgers die hun omgeving willen besmetten en in de decembermaand de wanhoop nabij zijn, omdat ze geen origineel cadeau kunnen vinden...

## De juiste toon/instelling

Een andere tip die ik graag aan de NBB meegeef is: stel je dienstbaar op. Verplaats je in de eerste plaats in het belang van de leden en clubs. Geheel in de lijn van het logo van onze zuidelijke vrienden: de Vlaamse Bridge Liga:

Uw plezier.  
Onze missie.

bridgeCLUBservice: Liesbeth van Hoek, Ron Jedema en Rob Stravers  
(eindredactie) [rob.stravers128@gmail.com](mailto:rob.stravers128@gmail.com) 3